

Groeten uit Karpathos



◀▲ Vincent en Athina (links en boven) genieten met volle teugen op Karpathos. PRIVÉFOTOS



‘Geen bestemming kan tippen aan dit eiland’

Athina Ketting (24) en Vincent Dobbe (26) uit Wateringen zijn verknocht aan het Griekse eiland Karpathos. Zo erg dat ze er twee jaar geleden een huis kochten.

Till Behne
Wateringen

Athina's ouders waren al dol op Griekenland. Vandaar haar Griekse naam, die een afgeleide is van Pallas Athene, de godin van de wijsheid, de wetenschap en de schone kunsten. In 2004 deed de familie Ketting het eiland voor het eerst aan. Vader en moeder waren zo enthousiast dat ze er een huis kochten. Sindsdien werden er min of meer alle vakanties op Karpathos doorgebracht.

Het eiland verveelt geen seconde en dus besloten ook Athina en Vincent te investeren in vastgoed. „Dat ging eerlijk gezegd best impulsief”, zegt Athina. „Het huis naast dat van mijn ouders stond al een tijdje te koop en de eigenaren zakten ineens gigantisch met de prijs. Het was een unieke kans, die we toen met beide

“Omdat het zoveel voor ons betekent, willen we het graag met anderen delen

– Athina Ketting



▲ Het huis van Vincent en Athina op Karpathos.

handen hebben aangepakt.”

De twee zijn net terug van twee weken op het eiland en gaan in september nog een keer. „Het is zo'n relaxed eiland. Lekker rustig, je leeft er van dag tot dag. Genietend van de zon, de zee en het eten. Ik ben dol op spanakopita, een Griekse spinazietartaar. Karpathos is een klein eiland, maar toch is iedere dag weer anders. Het is uniek en verveelt geen moment. Ik zie mezelf over een tijdje daar wel een paar maanden per jaar wonen. Heerlijk.”

Grappig

De afgelopen vakantie kregen Vincent en Athina bezoek van een vriend en stel. „Heel gezellig en ook wel grappig dat je daardoor weer andere dingen van het eiland ontdekt, die je zelf nog niet waren opgevallen.” Een enkele keer gaan vrienden van het

stel wel eens alleen naar het huis. „Maar we verhuren het niet aan onbekenden. Daar hebben we geen zin in.”

De dagen op Karpathos zijn loom en ontspannen. Een ontbijtje op het zonnige dakterras en vervolgens vaak naar een van de vele stranden. Keuze te over, of je nou zin hebt in golven of juist een kalme azuurblauwe zee. „Soms doen we ook wel uitstapjes. Het eiland is ongeveer 50 kilometer lang en 20 kilometer breed, dus in principe kan je het in één dag doen. Je kan hier geweldig wandelen en ook windsurfen. Dankzij de gunstige wind is het echt een hotspot.”

Als Vincent en Athina op het eiland zijn, gaan ze 's avonds vaak uit eten. „Dat is heel betaalbaar. Buiten het seizoen gaan we ook bij vrienden langs, die op het eiland wonen. Iedereen leeft hier van het toerisme, dus als de toeristen weg zijn, hebben we tijd voor elkaar. Karpathos voelt inmiddels echt als thuis. We hebben door de jaren heen nog wel andere vakantiebestemmingen geprobeerd, maar niks kan tippen aan dit eiland.”

De liefde voor Karpathos is zelfs zo groot dat Athina sinds een paar jaar het blog travelbyheart.nl bijhoudt. „Ik merkte dat er online nog niet veel te lezen was over Karpathos. Omdat het zoveel voor ons betekent, willen we het graag met anderen delen. Op het blog lees je persoonlijke tips. Niet van een commerciële partij, maar van een echte local.”

vakantie in cijfers

■ Hoe heette de ober?

Minas van Mesogios



■ Wat kostte het bier?

€ 3,50



■ Hoe was het weer?

30 graden

■ Wat is de reistijd?

3,5 uur vanaf Amsterdam



■ Hoe was de wifi?

4G-paal achter huis, bewust geen wifi in huis. In restaurants wel.

■ Wat is je cijfer voor deze vakantie?

10